

Lourdes, 27 Juni 1949

Johannes de missie in de
kranke (ik weet niet of
in gepaakt) zijn wij te
Lourdes ingekomen in Lourdes. Het
was een, maar een voorspoedige
reis. Eigenlijk mag ik niet spreken van
een zware reis, want de ziekten hebben
mij niet wat meer van te verduren.

Ik kan ik u wel zeggen, dat het een
bijna grote opstand is, de zware
reizen (met afrek van rond land en
drijvende) wat voor mij 28 uur.

De Loope, dat is en de kinderen het
goed maken. De missie mag jullie

FRANCE
1914

Expédié par

Wim Sprenger
Londres

CARTE POSTALE

27 VMS. 1540

HAUTS-PYRENEES



Jouez met mij nog wel-
ken profitor van zo-
vel nabuurschap
als hier is. Die pas
opzet op leemke en
op Regier tij. Geef
maar een even van
mij. Houwt jullie
goed. Th gah wel
ghunt men en selijis
de post is een even van
Wim

Madame
Sprenger - Hogenhout
Gortjehade 6

Amsterdam

Hollande