

Utrecht,  
xxxxxxxxx

24 Mei 1954

De heer A.Overeem

Waarde Ad,

Ik zou je willen vragen, of er bezwaar tegen is om volgende week naar de lustrum-lezingen van Veritas ( 13e lustrum) de heer G.M.A. Corver te zenden voor de verslagen. Hij is een afstuderende student ( psycholoog ), die vier jaar lid van Veritas is geweest. Ik heb hem gezegd, hoe hij - onder voorbehoud van het fiat van Amsterdam - zijn stuk moet schrijven: zeer beknopt en aantrekkelijk voor de gemiddelde krantenlezer. Hij beweert dit te kunnen. Zijn copy komt eerst bij mij, zodat ik de nachtedactie verschoon van een bewerking van de copy, indien deze in de oorspronkelijke vorm ongeschikt zou zijn. Gaarne hierover bericht.

Je hebt me de Spreekbuis ( van de Staalwerken „De Maas“ ) toegestuurd waarin de pijnlijke kwestie van de zielzorg aan de orde wordt gesteld. Ik ken deze geschiedenis al lang en had er me reeds via informatie op beraad. Het is het standpunt van de aalmoezenier Beel in Limburg, dat Emil van Oppen - populair gezegd - stalen buizen moet maken en zich niet met de zielzorg moet bemoeien. Middelhuis is er destijds op af geweest. De mensen moeten van de baas in de fabrieksprocessie meek, naar de retraite e.d. Een geestelijke dwang, ook al wordt deze onopzettelijk uitgeoefend - een baas wordt nu eenmaal naar de ogen gekeken - is ongewenst. Daarom: geen zielzorg organiseren van het bedrijf uit. Aan de goede trouw van Emil van Oppen twijfelt misschien geen mens. Vandaar, dat het wellicht beter is om de zaak - als het enigszin kan - niet aan te roeren. Bij de beleving van hun goddienst moeten de mensen wel een voorbeeld en medewerking vinden in het bedrijf, maar niet de minste bemoeizucht. Dat is het standpunt.

Op de uitnodiging voor de Koempeelan zie ik, dat deze door Carel Eukelaar is ondertekend. Hij zal er dus ook wel zijn. Zou hij evtl het verslag kunnen maken? Zaterdag heb ik - dat was ik vergeten - m'n 8-ste trouwdag en Zondag zou ik - als het enigszins kon - even mijn neus bij de Bredase Bond willen binne-steken, al maakt Steinmetz daar het verhaal. Als het echter niet anders kan, dan gaan ik natuurlijk naar de Koempeelan.

Met vriendelijke groeten,

Wim Sprenger