

Utrecht,
~~XXXXXXXXXX~~

28 sept. '56

RAPPORT.

Zeer geachte Heer Lückner,

Vandaag heb ik telefonisch gesproken met de heer Broekmans, de Rotterdamse voorzitter van „St. Michaël". Hij liet doorschemeren, dat hij als gevolg van zijn - door ons overgenomen - publikatie bij de hoofdcommissaris is moeten verschijnen. Het was - zo te horen - nogal goed afgelopen. Hij toonde zich althans opgeruimd. Omdat hij over de publikatie, en naar ik veronderstel ook nog wel over enkele andere dingen met mij persoonlijk zou willen praten, heb ik beloofd maandag naar hem toe te gaan. Ik heb hem gevraagd nog wat documentatie-materiaal mee te brengen. Misschien komt er voor nu of later nog wel wat uit.

De „Grote Provinciale Dagbladen" (lezerskring 1,5 miljoen naar zij beweren) hebben het bericht over de 6 pct (opening van donderdag) weer overgenomen zonder wezenlijke bronvermelding. Dit is een herhaling van het, door hen erkende, plagiaat bij het Rapport-Van Poelje. Voor het geval, dat U hen wederom schriftelijk wilt laken, gaat een concept-brief hierbij.

Van het Veiligheidsinstituut heb ik goede documentatie gekregen over de onveiligheid in de huishouding. Er vallen jaarlijks niet 1500 maar zelfs 1600 doden in de partikuliere huizen. Ook heb ik materiaal uit Amerika, West-Duitsland en België. Er is ook documentatie bij over bedrijfs- en wegveiligheid. Alles, dat ik niet direkt nodig heb voor een reportage hoop ik in de komende tijd te sorteren. Op die manier hoop ik materiaal achtere de hand te krijgen, waaruit ik de redactie „on call" een randverhaal kan leveren, als er calamiteiten of opmerkelijke ongelukken zijn gebeurd.

De processen-verbaal van de verkeersmisdrijven heb ik nog niet. De Utrechtse hoofdcommissaris weigert. Een relatie van Lamers, mr Helder, doet thans moeite bij de Officier van Justitie in Amsterdam.

Het verhaal over de bisdommen is rond, ik maak het althans rond, want het katholieke verenigingsleven is zo 'n lappedeken, dat de omschakelingsmoeilijkheden logio zijn en zeer gevarieerd.

In opdracht van de KAB moet ik mijn kamer verlaten en naar de boven-etage verhuizen. De Volksbank komt ruimte tekort. Ik moet geloof ik wel zwichten, want Essers zegt, dat hij het fiat van de directeur heeft gekregen.

Met vriendelijke groeten

Sprengrer