

Utrecht, 1 maart 1961  
xxxxxxxx

Weled.geb.Heer J.M.Lücker  
Hoofdredactie  
DE VOLKSKRANT.

Zeer geachte Heer Lücker,

Het is mij duidelijk geworden, dat ik in mijn brief van 25 januari onbillijk ben geweest, en U daardoor gekwetst heb. Ik neem de door U gewraakte opmerking onvolwaardelijk terug, met betuiging van spijt.

Niet ter verontschuldiging, maar ter nadere verklaring van de omstandigheden deel ik U het volgende mede:  
(Wat hier volgt is mijn persoonlijke, dus discutabele mening.)

(1) Ik was teleurgesteld over het feit, dat de condities, die de voormalige directeur, de heer Kolkman, bij mijn overplaatsing naar Utrecht mij voorlegde, per 1 januari j.l., na vele jaren wachten, niet waren beantwoord;

(2) Ik was ontmoedigd door de vermaning tot meer zuinigheid in mijn vervoerskosten, die ik kreeg in de thans voor mij aangebroken levensperiode, waarin ik - ofschoon redelijk goed gezond - moet ervaren, dat ik, met mijn 45 jaar, niet meer zoveel kan afdraven, als ik voorheen kon; fysiek en sociaal dreig tenachter te raken bij de jongere lichterling aan het nieuwsfront.

Ik had U deze verklaring graag mondeling gegeven, doch er zijn inmiddels vele zaterdagochtenden verstreken, dat ik door werk bezet was en niet naar Amsterdam kon komen; én vele maandagochtenden, dat ik U niet heb getroffen.

Eén verzoek tot slot: Als er weer eens aanleiding zou zijn om mij een gepeperde brief te schrijven, zou ik deze graag op mijn redactie-kamer op de Oudenoord ontvangen. Ik vrees namelijk, dat mijn vrouw onder de onderhavige kwestie lijdt.

Inmiddels met vriendelijke groeten van

Sprenger