

Utrecht, 28 juli 1961
xxxxxxx

Weled.geb.Heer J.M. Lucker,
AMSTERDAM. Centrum.

Zeer geachte Heer Lucker,

Voordat ik op vakantie ga, zou ik graag nog een antwoord willen geven op Uw brief van 25 juli. Ik zou namelijk niet willen wachten met het terug-trekken van die „conditio sine qua non“. Natuurlijk heeft U gelijk, dat ik een dergelijke voorwaarde niet principiëel kan stellen. Er waren echter zwaar-wegende bezwaren, welke mijn vrouw (die in de grond van de zaak De Volkskrant een goed hart toedraagt) huiverig maakten. En ook mij, temeer omdat ik me al geplaast zag voor de gelijktijdige oplossing van tegengestelde problemen.

Overigens ben ik optimist genoeg om te weten, dat er geen problemen zijn, die niet in wederzijds vertrouwen geheel, of zo goed mogelijk kunnen worden opgelost.

Tot en met 23 augustus ben ik met vakantie. Misschien zoudt U er voor willen laten zorgdragen, dat er tot die datum geen privé-correspondentie op de Oudenoord terecht komt. Die zou dan per abuis in handen kunnen komen van mijn waarnemer, die dagelijks de post nakijkt.

Inmiddels met vriendelijke groeten en blijk van hoogachting,

Sprenger